



Sevilla houdt me wakker

Decadentie op een studentenbudget

Freelance reisjournaliste **Annette Spaan** blikt terug op de periode dat ze Spaans studeerde in Sevilla. In een serie korte verhalen deelt zij met u haar tips voor een bezoek aan de Zuid-Spaanse stad. Deze keer beschrijft zij, al dan niet clandestiene, bezoeken aan drie van de meest indrukwekkende hotels die de stad rijk is.

tekst en foto's: **Annette Spaan**

GEHEEL IN DE SFEER VAN HET studentenbestaan, verblijven mijn medestudenten en ik in een appartement waarvan het interieur serieus instortingsgevaar vertoont. Gelukkig zijn we creatief in het bedenken van oplossingen. Zo moeten we om de wasmachine dicht te houden een stok klem zetten tussen het deurtje en de muur. Als de realiteit van onze leefomstandigheden ons weer eens in het gezicht slaat, wijken we uit naar een aantal leuke adresjes.

"Tres cortados, por favor"

Favoriet is vijfsterrenhotel Alfonso XIII dat staat te pronken naast de Universiteit van Sevilla. Het is speciaal gebouwd voor de Ibero-Amerikaanse tentoonstelling van 1929 en werd destijds al beschouwd als het meest luxueuze hotel van Europa. Koninklijke families, popsterren en staats-hoofden zijn er kind aan huis. Om niet teveel uit de toon te vallen kijken we, eenmaal over de chique drempel, om ons heen met een blik alsof we het maar een beetje een armoedig zootje vinden. We doen alsof de oogverblindende muren, betegeld met kleurrijke azulejos, de luxe loungeroombes, gedeceerd met antiek en de Arabische lampen die schitteren als diamanten,

voor ons de gewoonste zaak van de wereld zijn. Ondertussen bestellen we in de bar een koffie, elke andere optie op het menu zou onze bankrekening onmiddellijk ruïneren.

La piscina más azul

Als de temperatuur in Sevilla weer eens genadeloos oploopt, gaan we naar viersterrenhotel Las Casas de la Juderia, in het hart van de wijk Santa Cruz. Zodra je de receptie voorbij bent, lijkt het alsof je in een klein Spaans dorp terecht bent gekomen. Diverse oude huizen in Sevillaanse bouwstijl zijn met elkaar verbonden door schitterende patio's en smalle witgekalkte straatjes. Aan balkonnetjes hangen geraniums in potjes, ijzeren spijlen sieren de ramen en in de rustieke binnentuinen verval je al snel in mijmeringen. Maar daar komen we niet voor, wij lopen door naar het dakterras. Daar komt de geur van Chanel nr. 5 ons tegemoet. Uiterst 'cool' zetten we onze zonnebrillen op en keuren het voor ons liggende zwembad. "Best aardig", zeggen we tegen elkaar. Onmiddellijk komt er een hotelmedewerker op ons af die vraagt op welk koninklijk zonnebed we wensen plaats te nemen en of we een sneeuwwitte, fluweelzachte

handdoek willen. Even later liggen we ingesmeerd met kokosolie in de zon.

Huiswerk maken in stijl

In het weekend zijn we nog al eens te vinden in het dorp Carmona, op dertig kilometer afstand van Sevilla. In het 14e-eeuwse Moorse fort van het dorp bevindt zich Parador de Carmona, een staatshotel met vier sterren. In de beeldschone Moorse patio maken we aandachtig ons huiswerk, met op de achtergrond het kabbelen van de Mudéjar-fontein. Op het buitenterras bespreken we de Spaanse grammatica, terwijl we van bovenaf prachtig uitzicht hebben over de vlaktes van de Corbones rivier. Tja, zo is het arme studentenleven nog wel even uit te houden. ■

Online:

Hotel Alfonso XIII:

www.hotel-alfonsoxiii.com

Hotel Las Casas de Juderia: www.lascasdelajuderiaseville.spainhotels.it

www.lascasdelajuderiaseville.spainhotels.it

Parador de Carmona:

www.paradores-spain.com



Annette Spaan heeft genoten van haar avontuur in Sevilla. Over deze periode, haar wereldreis, haar huidige leven in

Argentinië en toekomstige reisplannen doet ze verslag op haar weblog www.reisgekte.blogspot.com